

WITTE DONDERDAG

Bij de liturgie

Na de voorbereidingstijd van veertig dagen begint op Witte Donderdag het Paasfeest. De viering van deze avond richt zich vooral op de instelling van het Avondmaal, dat is geënt op het Joodse Paasfeest.

Wij vieren vanavond Witte Donderdag, de eerste van de drie dagen van het leven. Dagen waarin wij bepaald worden bij de kern van ons bestaan. Wij huiveren bij de gedachte aan wat gaat komen en verlangen naar de morgen waarop de dood moet wijken voor de opstanding. Omdat de Heer de zijnen heeft lief gehad tot het einde, durven wij het feest te vieren met brood en wijn waartoe Hij ons heeft uitgenodigd.

*Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer: aan Hem behoren wij toe!*

Psalm 67: 1, 3

Bemoediging, groet en drempelgebed

v Onze hulp is in de naam van de Heer
g **Die hemel en aarde gemaakt heeft**

v Genade en vrede van de Heer zij met u allen
g **Ook met u zij de Heer**

v Laten wij voor God, te midden van zijn volk, belijden dat wij zijn wil en zijn heil in woorden en metterdaad hebben weerstaan
g **Wij bidden voor elkaar dat wij mogen leven voor zijn aangezicht**

a **Amen**

Kyriëgebed

Psalm 111: 1, 2

Gebed bij de opening van de Schriften

Exodus 12: 1, 15 – 20

Lied 390

Johannes 13: 1 – 15

Lied 970: 1, 2, 4

Overdenking

Lied 566: 1, 3, 4, 6

Gebeden

Nodiging

Lied 568a (we zingen dit lied 3x)

v Jezus heeft voor allen die bij Hem willen horen en Hem liefhebben de maaltijd gegeven om die met elkaar te vieren. Daarom vragen wij u, om in geloof en blijdschap, in te stemmen met de lofprijzing, en brood en wijn als uit zijn hand te ontvangen.

v De Heer zal bij u zijn!
g **De Heer zal u bewaren**

v Verheft uw harten!
g **Wij zijn met ons hart bij de Heer**

v Laten wij danken de Heer onze God
g **Het past ons de Heer te danken**

Grote Lofprijzing

Lied 389: 1 (melodie Psalm 134)

Dankzegging

Lied 389: 2 (melodie Psalm 134)

v In de nacht waarin Hij werd verraden en verloochend, dat is deze nacht, nam Hij het brood, dankte daarvoor, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: 'Dit is mijn lichaam voor u, doe dit om mij te gedenken'. Toen zij gegeten hadden, nam Hij de beker met wijn, dankte opnieuw en zei: 'Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, drinkt allen daaruit en doet dit om Mij te gedenken'. Zo gedenken wij het leven, de dood en de opstanding van onze Heer en wij verkondigen zijn dood totdat Hij wederkomt. Maranatha!

g **Kom, Heer Jezus, kom.**

v Wij bidden U, o God: zend uw Geest onder ons, wek ons tot nieuw leven om waarachtige getuigen te zijn van uw onvoorwaardelijke liefde.

*we geven elkaar een hand en bidden:
Onze Vader...*

Lied 389: 3, 4 (melodie Psalm 134)

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

v God van Liefde, Gij hebt ons gevoed met uw brood uit de hemel en met wijn van uw koninkrijk. Wij bidden u: blijf bij ons, ook in de nacht die komt, laat ons nooit alleen, zelfs niet in de dood.

g **In de naam van Hem die ons is voorgedaan – Jezus – onze levende Heer. Amen.**

Lied 556: 1, 3, 4

het orgel zwijgt en we verlaten in stilte de kerk

De dienst wordt morgenavond om 19.30 uur voortgezet in de kerk in Bad Nieuweschans